

Helgen som gick på fel sätt.

På lördagen skulle det bli Big5 på saltsjön, redan under veckan såg jag i mina drömmar rada upp 500 grammare men några lite större. Jag hämtade förstapriset inför alla applåderande åskådare och jag fick 35 p i TPF serien och tog mig upp i medaljstriden. Jag såg Litholm fastna med balanspirken i grenen och endast kniven kunde avlägsna krokarna och ett litet ventilationshål bildades där det bäst behövdes. Jag var kung, storfiskekung!

På fredagskvällen när allt var klart för avfärd och blåbärssoppan värmd och klar hände det som kan hända alla. Regeringen kallade till ett kort möte och det blev då bestämt att nån annan fick bli kung och jag skulle bli hemma med Sora, vår hundvalp. Inget ont om den sötnosen men visst kändes det som tappade enkla 35 p. Jag laddade istället om inför söndagens DM, nu skulle Albysjön/Fatburen få se sin överman. En sjökombo som flera gillat då det var ett nytt inslag i det annars ganska stereotypa valet av tävlingsvatten. Andreas Lundberg gjorde tummen upp och många fler gillade initiativet.

Andreas Wetterhall fixade med avruskningar och hade laddat för korv och omhändertagande av fisk, det skulle bli succé. När jag vaknar med Sora slickandes mig i ansiktet har klockan inte ringt, 06.30. Hon övertygar mig att efter myset så ska vi upp och leka, äta och gå ut i trädgårn och öva pottträning.

Jag sneglar ut genom fönstret och fattar noll. Hade jag inte skottat? Ser till min fasa att vägen är oplogad och det ser ut att vara minst 25 cm nysnö. När Sora gjort sin grej på den yta jag sparkade upp så inser jag att detta ger oss i tävlingsledningen bekymmer. Kort därefter ringer Calle, ursäkt mitt tidiga samtal men jag tror vi måste "överväga att ställa in". Jag svarade att det är det enda logiska beslutet då varningarna för att ge sig ut i trafiken var entydiga. Stanna hemma! I det läget gick djungeltrumman igång och att allt inte var bättre förr blev tydligt då de flesta fick beskedet i tid. Jag skickade säkert 60 SMS och ingen av Er som kommenterade var förvånade. Säkerheten måste alltid ställas först och vi ville inte bidra till att någon gav sig iväg och skadade sig eller bilen i trafiken.

Hur många samtal jag tog emot och gjorde under de närmaste timmarna vet jag inte, Calle och Leif gjorde samma och Facebook och hemsidor spred budskapet jättesnabbt och jättebrett. DM är inställt och flyttar till nytt datum. Som tur är har vi tagit höjd för detta och reservdatum söndag den 3 mars utnyttjas, vi återkommer om var.

Jag var ju ändå fiskeklädd så jag gav mig ut för att skotta uppfarten. Skulle bara köra upp bilen först, jo TJENA. Fem meter framåt med en meters höjdskillnad gick inte ens med fyrhjulsdrift. Med sand och svordomar så kom jag upp två timmar senare. Ytterligare en timme därefter skulle jag backa ner på den skottade och sandade ytan och jag fastnade igen, stående tvärs Fagerviksvägen. Mer sand och fler svordomar lyckades jag till slut landa bilen på därför avsedd plats.

Jag vet att det finns norrlänningar som skakar på huvudet åt oss här nere i Fjollträsk men ni ska veta att vår snöröjning inte är som er. Här faller snön först och sen åker man ut och plogar. När det börjar snöa så ligger man lågt och avvaktar, de maskiner som finns tar sedan givetvis de stora vägarna först vilket innebär att Fagerviksvägen och andra mindre får sin plogning runt 13 tiden, dvs ungefär samtidigt som tävlingen hade gått in i slutskedet. Att SL ställer in all busstrafik och att den spårbundna trafiken får problem med växlarna är liksom inget att förvånas över.

Beslutet att ställa in kan inte ifrågasättas, även om jag mest av alla tycker det är skittråkigt.

Jag passar på att hylla distriktets alla pimplare som hade den goda smaken att skicka "tack för info" och "vi förstår" till oss som kände oss nere till mods.

Nu hoppas jag att vi får en bra avslutning på serien och att vi syns på DM den 3 mars.

Sen finns det säkert flera som planerat annat den 3 mars och som tycker att "va faan". Tänk då på trojkan Jocke Åklint, Kari Kujala och Michael Molander som alla tränat för att stå i elitledet och köra Vasaloppet på under 6 timmar, nu blir det till att ställa undan skidorna och ta fram pimpelskryllan istället och köra lag-DM i veteranklass. Alla träningstimmar på skidorna bortkastade!

Avslutningsvis vill jag tacka och samtidigt be om ursäkt till Andreas Wetterhall, det blev fel och kommunikationen var inte perfekt under söndagens tidiga timmar. Jag hoppas du kan ha viss överseende då det som hände fick oss agera i viss form av panik. På något sätt kommer distriktet att kompensera dig för det inträffade och även om detta inte på något sätt kan stå i proportion till din insats så hoppas vi att detta kan göra skillnad.

Michael Molander